

Side 2 Hunden

Hej jeg hedder Saga,

og jeg er en korthåret sort Chow Chow, med en blød og fin blå tunge. I har nok set mig tøffe rundt med mine hundeforældre til hundetræning. En gang imellem synes jeg det er meget sjovt og spændende at træne – men kun når jeg har lyst...

Min forældre hentede mig i Thisted og hvor var jeg nuttet. De vidste bare ikke at jeg var en kæmpe bisse. Jeg kommer fra et stort kuld med 8 søskende, så det gik lystigt for sig med at huje. Der kom jo mange mennesker hele tiden for at se på *mig*, jeg tænkte at så måtte jeg hellere sætte mine små flotte spidse tænder i alle de ben jeg så – det var ikke særlig populært. Jeg prøvede med benene på havestolene og det gik bedre.



Så var tiden kommet til at slæbe mig med på hvalpeholdet. Det var meget sjovt for jeg kunne se og snakke med andre hunde, så der opførte jeg mig meget ordentligt.

Ben og gæster var nu stadigvæk meget lækre at jage og bide i – men så sagde min hundemor at nu var det slut, så der blev trænet lydighed og ordentlig opførsel med lækre frikadeller og meget kærlighed og ros. Så nu, 3½ år efter, er jeg bare glad og fornøjet når der kommer nogen på besøg hjemme hos mig.

Jeg går til træning på familieholdet, sammen med andre dejlige hunde og træner Christina, som giver mig plads og accept, for jeg er ikke som andre hunde. Man kan godt sige at jeg har kattesind, for jeg er meget mig selv.



Min forældre blev brugt som vagt- og træk hunde, der med sin stultede gang fungerede optimalt i det bakkede terræn i Mongoliet. Vi kom senere til Kina og blev tempelhunde med høj status. Senere igen kom vi til Europa som selskabshunde.

Men tilbage til træningen. Jeg har holdt lidt ekstra sommerferie, for tænk at de vil slæbe mig til træning i denne varme, nej nej den går ikke, så jeg lægger mig med rumpen til de andre. Jeg lader mig ikke lokke af godbidder, hvis jeg ikke har lyst. Jeg spiser også lidt anderledes end andre hunde, da jeg har svært ved at omsætte protein, og til tider spiser jeg ikke ret meget.

Jeg lider desværre af en skavank som mange andre Chow Chow'er – entropion hedder det og det betyder indadvendte øjenlåg. Jeg er blevet opereret hos dyrlægen, men mine øjne løber alligevel i vand og det må jeg leve med. Min hundemor renses og drypper mine øjne hver dag, og jeg nyder det lidt, men det siger jeg ikke til nogen. Så går jeg rundt og grynter (snakker) og jeg snorker meget om natten når jeg sover, men det er nu ikke kun mig der snorker hjemme hos os...

Der findes Chow Chow'er i 5 forskellige farver, nogle er langhårede og andre er korthårede. Ud af mit hvalpehold på 9, var der ca. halv af hver. Korthåret kræver ikke så meget pelspleje. Det var nok derfor mine hundeforældre valgte mig.

Jeg er ret firskåren i statur med lige stolpeben, og derfor vrækker jeg med måsen når jeg går, og det er ikke kun fordi jeg er en pige. Jeg er ret social og holder af andre hunde, bare de ikke gøer for meget.

Det var lidt om mig Saga - hundetrænerens skræk - for jeg er ikke en pleaser hund, og jeg kræver meget tålmodighed og omsorg. Bare et lille vuf her fra SAGA

