

Side 2 Hunden

Halløjsa og tak for sidst!

Jeg ved ikke om du lagde mærke til mig ved opstart gåturen i DcH Ribe, men jeg var det flotte muskelbundet som stod sammen med ham manden som holdt tale og bød velkommen, ja så havde vi sådan en lille ankelhaj med 4 ben og en hale med, som er min menneskefars nyeste ide, og dummeste hvis I spørger mig.

Jeg har helt glemt at præsentere mig, mit navn er Diesel, min menneskefar er formand for DcH Ribe og lyster navnet Kasper. Ved sidste bestyrelsesmøde hørte jeg dem snakke om et nyt nyhedsbrev, hvor man skulle skrive lidt om sin hund, ja han får det ikke gjort så det må jeg heller selv gøre, nu er jeg ikke som alle andre så jeg har skrevet en sang.

Melodi: Gasoline - *Hva` gør vi nu, lille du.*

*Jeg kom til verden på Rødding dyrehospital
min menneskemor var tosset
min menneskefar var normal
men da hun kørte væk
sagde far til mig
Hvad gør vi nu, lille du.*



Ej jeg stopper, sangskriver bliver jeg nok ikke, men hvad gør det når jeg er verdens bedste hund.

Nå! men der stod vi, mig og far. Jeg tænkte at nu var min plan lykkedes, så måtte jeg heller stoppe med at gnave i alle fodpanelerne, så det gjorde jeg fra dags dato. Nu troede jeg at min plan var fuldført, evig tid på ryggen i sofaen. Jeg manglede dog lige at overtage sofaen, men det skulle nok komme.



Men min plan gav bagslag, nu stppede far vores træning op, på trods af at jeg var den dårligste hvalp på hvalpeholdet i Ribe (far har det på papir). Jeg troede han havde fundet ud af at al den træning ikke hjalp. Men sommerferien var over og vi begyndte på hvalpe fortsætter holdet. Jeg blev virkelig god til at charmere mig ind ved instruktørerne, men lige lidt hjalp det, far synes vi skulle have et hold mere, begynder lydighed. Hvad var der blevet af fars ide om jeg skulle være en familiehund? Kun et hvalpehold og ikke mere. Jeg følte virkelig jeg havde skudt mig selv i poten!

Som om min elendighed ikke var stor nok, så syntes nogle af de der instruktører der var i klubben, at far skulle være en af dem. Så ikke nok med at jeg går til begynder lydigheds træning men nu skulle jeg også til at sidde i bilen hele weekender fordi far skulle blive klogere på hundetræning. Mellem os så har det overhovedet ikke hjulpet, han er lige så tung at danse med endnu, men det har i nok bemærket.

Jeg har indtaget sofaen, så hvem tror i der træner hvem herhjemme, det er den 4 benet der bestemmer.

Men vi kom ud og så en masse træningsbaner og jeg fik hørt en masse klog snak om hunde, og far troede nu han var så klog på hunde at vi ikke behøvede at træne sammen med andre, så det gjorde vi noget tid.

Vi var afsted på nogle kurser en gang imellem, det mest tosset han bød mig var "Dog Danse", ved i hvad, vi kan faktisk et par trin endnu, og hvis i spørger pænt så vil det gamle fjols gerne vise de forbudte trin. Jeg må jo nok heller hjælpe ham så han ikke bliver helt til grin.

Nå men tiden gik, så mente det gammel fjols at vi skulle til at gå til konkurrencer fordi han havde tilmeldt os noget det hed "Vandel kurset" han måttet have slået hovedet!

Men vi var ude og konkurrerer 3 gange, og vi kunne lige så godt have genbrugt papiret fra hvalpe holdet, vi var stadige de dårligste. Så kom tiden til Vandel, en uge med træning morgen, middag og aften, jeg var døden nær.! Så meget træning og så skulle jeg dele værelse med 3 hunde som intet vidste om lydighed, sådan nogle agilityhunde, som far havde lokket med. De blev faktisk ret gode til det.

Men det var faktisk ret fedt at være på Vandel, og vi var slet ikke så dårlige alligevel. Jeg lærte at stjæle de kegler som står i hjørnerne af banen og når jeg gør det, står far og råber og skriger og trækker sig i håret. Jeg gør det stadig en gang imellem, bare for at vise hvem der bestemmer.



Så havde far hørt om noget der hedder IGP som man kunne prøve i Esbjerg, så det synes han vi skulle prøve. For dem der ikke ved hvad IGP er, så er det noget med at gø ad en grim mand og bide lidt i ham. Men han var så grim at det turde jeg ikke første gang jeg var der, når I ser ham, så forstår i mig godt, men anden gang der havde jeg mod til det, og det var faktisk rigtig sjovt, selv om der også er lydighed idet.

Far blev glad for Esbjerg selv om der lugter lidt af fisk så vi blev tilmeldt C konkurrenceholdet og nu er vi faktisk B hund, jeg kan ingen forskel mærke men far er stolt over det. Og min pokal står foran alle hans traktortræk pokaler, så et eller andet har jeg da gjort rigtig.

Hov! jeg har da helt glemt at fortælle hvad for en hund jeg er, Staffordshire Bull Terrier, folk kalder mig tit en kamphund men jeg har altså ikke været i hæren. Far siger jeg er en muskelhund selvom jeg ikke har sat mine poter i et motionscenter.

Nå men jeg blev 8 år i november og bor sammen med Kasper i en lille by lidt øst for Ribe, ja og den der lille ankel/ørhaj er lige flyttet ind, ja der har det slået lidt klik for far igen, for hvem rejser til Sverige for at hente en Hollandsk Hyrdehund.

Vi ses på træningsbane, poteklask fra Turbo Diesel og Ankelhagen

